

Dinsdag 6 november:

Voordracht over Sint Maarten door *Patrick Lateur*



Op 11 november wordt in Weerde, een deelgemeente van Zemst, patroonheilige Sint Martinus gevierd .

In Vlaanderen en Nederland staat Martinus van Tours bekend als een eerder folkloristische heilige , van wie men weinig meer weet dan dat hij als Romeins soldaat zijn mantel deelde met een arme bij de stadspoort van Amiens.

Patrick Lateur, was tot 2007 leraar Grieks Latijn in Gijzegem (Aalst).



Naast vele dichtbundels vertalingen en bloemlezingen, levert hij ook redactioneel werk. Hij behaalde verschillende prijzen voor zijn werk. De vertaling die hij maakte van de “Vita Sancti Martini” van Sulpicius Severus, een tijdgenoot en bewonderaar van de monnik-bisschop, leert ons meer over het leven van Martinus van Tours.