

Zemstbrug – onteigeningen

Brusselsesteenweg Brussel-Mechelen links (kant Hammeke)(van Brussel naar Mechelen)

1. Rik en Maria VAEK-BEULLENS (schoonouders van François Van Campenhout-elektricien). De gemeente Zemst heeft, na de onteigening, op dit perceel een appartementsgebouw met twee appartementen gebouwd.
2. Vroeger café van Kobe BEULLENS. Later baatte dochter Maria BEULLENS (= echtgenote PAULUS) er een tabak- en drankwinkel uit. Ze hadden een dochter Jeanne Paulus die gehuwd was met Marcel Coppens en een kleindochter Rita. Maria leverde sigaretten in de café's van Zemst. Zij was ook "de koster" van de kapel van het Hammeke. Later nam dochter Jeanne dit over. In "Kent u ze nog...die Nieuw-Zemstenaars" staat Maria, op de laatste foto in het boek, te pronken aan de toegangsdeur van de kapel. Dit huis staat er nog.
3. Familie HERMANS-BEULLENS Amélie en kinderen François, Willy en Lucienne. Amélie was de zus van Maria – zie nr.2. Ze verhuisden later naar de Broekstraat (assewegje). Sinds 1960 woonden François en Roza VAN CAMPENHOUT-VAEK in dit huis tot aan de onteigening in 1968. François startte zijn zaak hier op de Brug en bouwde die samen met zijn vrouw verder op in "t dorp" naast de vroegere krantenwinkel, nu vastgoed Imperia.
4. Familie VAN DAM-BOSMANS. Dit zijn de grootouders van Jean Juliens langs moeder's zijde.
5. Familie Louis en Serafina FIERENS-VAN SEGHBROECK (bijnaam "van den bink") en woonden in een kleine boerderij. Ze hadden 3 dochters : Roza Fierens woonde later in Hombeek, Jeanne Fierens in Vilvoorde en Antoinette Fierens in de Hoogstraat. Bij de Fierensen mochten de burens de was komen drogen aan een lange waslijn...mits betaling.
6. Boerderij van de familie Guillaume (Jomme) en Mieke BAL-MUYLDERMANS. Zij zijn de ouders van François Bal die gedurende vele jaren dirigent was van de ter ziele gegane Koninklijke Harmonie St. Petrus Zemst. Rechtover de boerderij bevond zich café "In de Welkom" en Cornel Juliens herinnerde zich nog dat mensen uit de buurt die zich ziek voelden of een kwetsuur hadden opgelopen bij Mieke kwamen om zich te laten "overlezen". Zij gebruikte een doek waarop, zo werd verteld, bloed zat van een witte mol. Dit legde ze over de zieke of over de kwetsuur en dan begon Mieke de patiënt kruisjes te geven terwijl zij een aantal gebeden prevelde die genoteerd stonden op een blaadje. Leon Bal, wiens vader nonkel moest zeggen tegen Jomme, vertelde nog een kleine anekdote: achter de boerderij van Jomme lagen hectaren landbouwgrond - tot een eind voorbij de kapel 't Hammeke - die eigendom waren van de familie Sterckx. De gebroeders Sterckx hadden geen nazaten en deze gronden werden geërfd door Generaal Teunis. De kapitaalcracht

kwam eigenlijk niet van de familie Teunis zelf, maar van de familie Godderis waarvan de moeder van Generaal Teunis een telg was.

Tussen pand 6 en 7 lag een klein landweggetje.

7. François en Henriette BAL-DE BLOCK (dirigent Harmonie St. Petrus Zemst). François en Henriette bouwden na onteigening in de Schoolstraat en gingen er samen wonen met de ouders van François.
8. Familie VAN ERP-VAN DAM en zoon Charles Van Erp
9. Weduwe Lucie VAN DAM-VERHEYEN. Zij was een groot tante van Jean en Cornel Juliens. Op de foto blz. 85 van het boek "Nieuw Zemstenaars bij leven en welzijn" van André ver Elst staat het vijfgeslacht afgebeeld waarop Lucie te zien is.
10. Kruidenierswinkel van Leon en Octavie MELIS-PEETERS en zoon Jacques Melis ("Centra"winkel). Na de onteigening verhuisden ze naar de Zemstsesteenweg.
11. Jomme en Melanie (bijnaam "Melle") LAUWERS-PEETERS. Ze hadden 2 kinderen: Maria en Jozef Lauwers. Octavie en Melanie waren twee zussen en een derde zus, Maria, woonde een eindje verder (zie nr. 25). De vader van Melanie Peeters die café "In 't nieuw vosken" uitbaatte, was een broer.
12. Familie CROON-VAN DAM Jeanne (1^{ste} man was Petrus Feyaerts) en hun dochter Angeline Feyaerts.
13. Familie Louis en Angelina FEYAERTS-VERCAMMEN, waarvan dochter Bertha thuis is blijven wonen. Louis was veehandelaar in kalveren en biggetjes, vandaar dat hij de bijnaam "meutteslijper" kreeg. "Meutte" is het Zemstse dialect voor "kalf" en "slijper" zou een verbastering kunnen zijn van "slijter", wat "verkoper van kleinhandel" betekent. Deze veehandel baatte hij uit samen met één van zijn zonen, nl. François (zie café "In de veehandel", pand 12 kant spoorweg). Toen François stierf in 1954, deed vader Louis de handel verder met zijn zoon Raymond.
Hugo Van Geysel herinnert zich Louis nog als een oude man met een mooi verzorgd puntbaardje en een stok, die heel vaak buiten op een stoel aan de gevel zat. Hij stierf in 1965.
Louis en zijn vrouw zijn de grootouders van de latere ijsboer Louis Feyaerts.
14. Felix FEYAERTS kwam naast zijn ouders wonen nadat zijn vrouw Antoinette DE WIN overleden was. Felix was ijsboer en was een oom van de latere ijsboer Louis Feyaerts, echtgenoot van Philomena Lenaerts. Philomena woont nog steeds op de "Zemstbrug", maar net vóór de "oude" Zenne.
Een mooie foto (nr.33) van de ijskar waarmee Felix zijn ronde te paard deed, vind je in "Kent u ze nog ...die Nieuw-Zemstenaars
15. Dit pand werd verhuurd aan verschillende mensen o.a. aan de familie Pierre PIKAERTS die 2 dochters hadden: Josée en Greta Piekaerts. Na de onteigening gingen ze op de Gulderij wonen. Eigenaar tot dusver onbekend.

16. "Cooike" DE GREEF was een broer van Tilleke (zie nr. 17). Hij was alleenstaand en woonde in vervallen schuurtje. Volgens Philomena was hij een broer van Wannes De Greef.
17. Jef en Tilleke LOOS-DE GREEF. Vermoedelijk zijn de voornamen Jozef en Mathilde.
18. Tussen deze 2 panden liep een assenwegje waarin familie Piekaerts en nadien de familie NAUWELAERTS woonden.
Later kwam er een echtpaar uit Mechelen wonen: Arthur en Jeanne waarvan de familienamen niet gekend zijn. Arthur was kunstschilder.
19. Familie Edmond (Monneke) en Alice VANDER VEKEN (hadden een zeer mooie tuin volgens Hugo Van Geysel). Na de onteigening zijn ze in Mechelen gaan wonen.
20. Familie François en Leonie VANDER VEKEN-DE KOSTER (broer van Monneke). Cois en Leonie hadden vóór WOII een marmerbewerkerij. Tijdens de oorlog werd deze plat gebombardeerd. Cois had net geïnvesteerd in nieuwe machines en was dus alles verloren. Een faillissement volgde.
Achter in hun tuin stond een chalet en daar kwam later een echtpaar wonen waarvan kleindochter Christiane Vander Veken, die op de Bovenweg 1 woont, geen naam weet.
Na de onteigening verhuisden Cois en Leonie naar het appartement boven de toenmalige garage VAN ASCH op de Brusselsesteenweg. Op dit ogenblik bouwt men er serviceflats.
21. Café "In 't nieuw vosken" uitgebaat door Corneel ("Nele") en Melanie, maar iedereen noemde haar Maria, ABEELS-PEETERS (bijnaam "Maria van Trees Sloek"). Hun dochter is Viviane Abeels die in de Stationslaan woont naast inrit van jeugdclub Tramalant.
22. Jacques en Maria LAUWERS. Jacques was stoker in wasserij Juliens in de Leopoldstraat. Nadien woonde er Germain en Elvire VAN KERKEM. Deze mensen kwamen uit Brussel en gebruikte dit huisje als buitenverblijf.
23. Louis en Mariette DE NEEF-ROCLEE en hun kinderen Marianne en Patrick huurden dit huis van 1964 tot 1966 en verhuisden dan naar de Heidestraat in Weerde.
Daarna woonde er een zekere Maria en haar man Pierre die van Mechelen afkomstig waren. Zij hadden 3 of 4 kinderen. Moeder Maria had het niet breed, had zelfs geen fiets en leende die nogal eens bij moeder Abeels. Vader Pierre zat meer op café dan thuis en dronk alles op. De eigenaar van het pand is tot dusver onbekend.
24. André en Jeanne VAN GEYSEL-DE RAES en zoon Hugo. André was beroepsmilitair. Zij woonden in het huis van de grootvader van André, Felix ALCIDE ("Feeke Bosmans"). In het boek Zemst 1914-1918 van R. Van Kerckhoven wordt er een alinea aan Felix gewijd (zie blz. 29). André's moeder was een dochter van Felix.
25. Jan en Maria VAN BOXEM-PEETERS. Maria was een zus van Octavie en Melanie Peeters. (zie nr. 10 en 11) en van de grootvader van Viviane Abeels (zie nr. 21).
26. Dora SANNEN (is later in de Kerkstraat nr.2 gaan wonen) met haar zus Jeanne en haar moeder.
27. Louis en Melanie KEULEERS-TEUGHELIS. Ze verhuisden naar de Stationslaan naast het café van Toon en Annie Silverans.
Daarna kwam de familie DE LEENER hier wonen samen met hun twee dochters Carine en Annie. De heer De Leener was schilder van beroep. Ze verhuisden naar Weerde.

28. Café "In de valies" (bijnaam "bij kegel") uitgebaat door Corneel en Antonia LIEKENS-VOLCKAERTS (hadden 2 dochters, waarvan eentje (Jeanine?) ongeveer de leeftijd had van Roza Vaek)
29. Familie CUYPERS was een kinderrijke familie, waarvan Myriam de oudste dochter was.
30. Braak stuk grond. Eigenaar onbekend.
31. Wannes DE GREEF (bijnaam = Wannes van de pee). Wannes baatte een garage en een "Shell" benzinestation uit. Na de onteigening verhuisde hij met zijn bedrijf naar de overkant, grondgebied Mechelen waar nu ongeveer de kledingzaak "Lola en Lisa" is.
32. Vroegere café "In de rode gordijntjes" van Jozef DE GREEF (bijnaam "de Karre") en Julia BEULLENS. (zus van Tille Beullens)
33. Boerderij van "LADDER" die officieel Karel DECOSTER heette. Zijn vrouw heette Odile BUELENS. "Ladder" was een welstellende veekoopman die later verhuisde naar de Zemstbaan, waar hij een mooie villa bewoonde.

Brusselsesteenweg Brussel-Mechelen (kant spoorweg) (van Mechelen naar Brussel)

1. Familie DE PRINS

Hiertussen lag en braak stuk grond en dan de spoorwegbrug van de Zemstsesteenweg.

2. Frans en Maria CEUPPENS-VAN DAM (bijnaam "Maria Roemens").

3. Café "Bij de kop" uitgebaat door Johannes en Maria PEETERS-GORIS (bijnaam "De Kop van Krevelkes") - Daarna baatte zoon Jan PEETERS (bijnaam "Zjangske van de kop") er een schoenwinkel uit. Hij verhuisde na de onteigening naar begin van Leopoldstraat, waar vroeger café was)

4. Achille en Josephine (Finne) DE GREEF

5. Café 't Zandtapijt – Louis (bijnaam "De Witte") en Victorine VAN SCHUERBEEK-POLLET. Victorine Pollet begon met het creëren van kleurrijke, levendige zandtapijten. Daarbij strooide Victorine kunstvol Italiaans, gekleurd fijn zand op een met bureellijm ingestreken triplexplank.(...) Ze richtte in de herberg aan de Brusselsesteenweg nr. 9 een lokaal in, waar al haar best geslaagde zandtapijten te bewonderen waren. In 1958 verhuisen ze naar Roosbeek. (uit "Kent u ze nog...die Nieuw-Zemstenaars? Afbeelding nr. 28). Daarna baatte Cois en Maria de café uit (correcte namen tot dusver niet bekend). Vandaar de naam "Maria van 't Zandtapijt". Zij verhuisden naar Eppegem op de grens met Zemst waar zij een café en hij een frituur uitbaatte in een afgedankte blauwe autobus.

Als laatsten hebben Gaston en Lydia JANSSENS- TUYAERTS dit café uitgebaat.

6. Jef (vermoedelijk Jozef) en Céline DE MESMAECKER-FIERENS. "Maat Chasse" (naam onbekend)en zijn zoon André woonden bij in. Jef en "Maat chasse" waren de broers van Fons (zie nr. 8)

7. Louis en Jeanette VAN MESSEM-BAL en zijn zoon met zijn gezin Guillaume (Wim) en Wiske VAN MESSEM en dochter Gonda. Wim was de broer van pastoor Jozef ("Jef" Van Messem). Wim was griffier in de Rechtbank in Mechelen.

8. Fons (vermoedelijk Alfons) en Jeanne DE MESMAECKER-MUYLDERMANS (broer van Jef en maat chasse – zie nr. 6)

9. Café "In de Welkom" bij Jean en Poldine JULIENS - BOSMANS (bijgenaamd "Bij Poldine van den duiver"). Dit zijn de ouders van Jean en Cornel Juliens. Foto 27 in "Kent u ze nog ... die Nieuw-Zemstenaars" toont Poldine achter haar tapkast.

10. Jan en Isabella (Wannes en Liske) VAN HOOFF-VANDAM waarvan er een mooie foto (nr.35) te vinden is in "Kent u ze nog ... die Nieuw-Zemstenaars". Liske verkocht elk jaar kaarsen aan de ingang van de kapel 't Hammeke.

11. Café "Het Brughuis" (bijnaam "van den teen") uitgebaat door gewezen wielrenner Louis ROLUS. Deze sneuvelde in als soldaat in 1940. Nadien werd deze herberg uitgebaat door Antoon en Ludovica PAULUS-VERLINDEN. Zij hadden drie kinderen: Marcel, Hendrik ("Rik", die ook nog wielrenner is geweest) en Wiske, die nu nog in Hofstade woont.

12. Café "In de Veehandel" uitgebaat door het echtpaar François (bijnaam "de meutteslijper" net zoals zijn vader Louis) en Maria FEYAERTS -VAN DEN BOEYNANTS (bijnaam "Maria van den boon"). François stierf reeds in 1954. Zij zijn de schoonouders van Philomena Lenaerts en de grootouders van Myriam, François en Rudy Feyaerts.

Later werd er een schroothandel en voornamelijk een antiquiteitszaak uitgebaat.

Tussen pand 14 en 15 liep een assenwegeltje, de Broekstraat. Hier had je 3 panden:

- o familie Frans (bijnaam "De Frenne") VAN HOOF-VAN POEYER
- o familie Jean CHRISTIAENS (bijnaam "De Witte") en zoon Willy
- o onder de spoorwegbrug door, aan de linkse kant woonde eerst Marcel BOLLENS ("den Bolles"). Nadien kwam Amelie BEULLENS en zoon Willy Hermans er wonen. (Woonden eerder aan de overkant-zie nr.3 kant Hammeke). Men noemde dit het "ruthuis"

13. Boerderij van boer Edward en Julie JACOBS-BEULLENS en hun dochters Josphine en Roza. Dit zijn de grootouders van Willy en Achille De Reys die hier opgegroeid zijn tot ze verhuisden verderop op de Brusselsesteenweg in de buurt van garage Van Asch, nu de serviceflats in opbouw.

14. Net over de "oude Zenne" had je nog de boerderij van Frans VAN ASBROECK ("van de Preusch"). De broer van Frans die "den Turk" werd genoemd omdat hij altijd op blote voeten liep en de zus Lien woonden bij in.
Eind jaren 1950, begin jaren 1960 werd de boerderij als chiroheem voor de meisjes gebruikt. De boerderij werd bij de aanleg van de autostrade niet afgebroken. Bruno Van Eeckhout en zijn vrouw renoveerde het pand en wonen er tot op dit ogenblik nog.

15. Het laatste huis in de lange rij van de onteigeningen op "de Brug" was huisnummer 29 waar de familie Firmin en Laura TYLLEMAN met hun zoon Roger woonden. Zij kwamen begin jaren 1950 vanuit het verre West-Vlaanderen om hier te "boeren" en na de onteigening keerden ze naar hun heimat Oostkamp terug.

Reactie op de onteigening

De bewoners van de Zemstbrug die geconfronteerd werden met de onteigening waren woedend op de toenmalige minister Jos De Saeger (minister van openbare werken 1965-1973). Bij elk televisieoptreden zouden ze hem “van het scherm geplukt” hebben...

Deze reactie is zeer begrijpelijk. Wie wordt er graag van zijn “grond geplukt”? En dan nog voor een project waarvan je als gewone sterveling op het platteland het nut niet meteen inziet?

Achteraf bleek de onteigeningsvergoeding voor velen niet onaardig. Zelfstandigen kregen nog een extra vergoeding voor de overname van hun handel.

Dankwoord

Dank aan de volgende mensen die mij ontzettend veel geholpen hebben bij het samenstellen van de bewonerslijst van vóór en tijdens de onteigening:

Viviane ABEELS

Leon BAL

Simone BOSCHMANS

Jeanne DE RAES

Cornel JULIENS

Jean JULIENS

Philomena LENAERTS

François VAN CAMPENHOUT

Christiane VAN DER VEKEN

Hugo VAN GEYSEL

Bronvermelding

André ver ELST	Kent u ze nog... die Nieuw-Zemstenaars?
André ver ELST	Nieuw-Zemst in oude prenten
André ver Elst	Nieuw-Zemstenaars bij leven en welzijn
Roger VAN KERCHOVEN	Zemst 1914-1918